

Kaarsen van niks

Benodigdheden:

- de uitgeprinte teksten in deze pdf
- witte tafelkaarsen (Hema)
- wit bakpapier
- schaar
- plakband
- föhn

Stappen plan:

1. knip de tekst uit aan de binnen kant van de lijn
2. leg deze in de lengte op de witte tafelkaars
3. neem een strook bakpapier en vouw deze over de tekst om de kaars heen
4. plak deze vast met plakband, zodat de tekst en het bakpapier op zijn plaats blijft
5. blaas met een warme föhn over de tekst heen tot de letters donker worden
6. zorg dat alle letters donker zijn geworden
7. laat de kaars afkoelen
8. haal het bakpapier er af en de kaars is klaar
9. geef de kaars aan je vriend van niks
10. Maak een foto van het eindresultaat en zet deze op instagram met **#vriendenvanniks**

Let op!

Het papier zit nu in de kaars gesmolten. Pas dus op bij het branden van de kaars en laat deze niet alleen.

Veel plezier het maken en geven! En wist je dat met je handen bezig zijn ook een hele goede manier is om tot rust te komen. Twee vliegen in één klap dus!

burnout your burnout

burn baby burnout

born to burnout

proud to burnout